

De deur van de hemel staat open voor degenen die gedurende het leven hun betrouwen op de Heer hebben gesteld.

†

WEES IN UW GEBED INDACHTIG  
**MEVROUW**

## **DE POT BLANCHE**

weduwe van de Heer  
**Hubert VAN ROKEGEM**

geboren te Michelbeke op 21 september 1921 en godvruchtig overleden te Zottegem op 13 juli 1990.  
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Etienne en Nicole MATTHIJS-VAN  
ROKEGEM,  
Philip MATTHIJS,

De families DE POT, VAN ROKEGEM,  
DE BRECK en RASSCHAERT,  
danken u voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

God, wat zijn wij U dankbaar voor het leven van deze eenvoudige, diepgelovige echtgenote en moeder.

Zij heeft een hard leven gekend, maar in haar geloof en haar vertrouwvol gebed van elke dag heeft zij de kracht geput om met blij geduld het kruis van haar beproevingen te dragen.  
Deelgenote in Christus lijden, mag zij nu delen in Zijn oneindige vreugde.

Wij bidden U, Heer, wil aan uw getrouwe dienaress de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen.

Mijn geliefde kinderen en kleinkind, die mij met zoveel genegenheid en veruldigheid hebt bijgestaan, ik dank u voor al uw liefde.

Blijft mij gedenken in uw gebed.

"Ten paradijze mogen de engelen u geleiden. Mogen de martelaren u verwelkomen en u opnemen in het hemelse Jeruzalem."

Beste familieleden en vrienden,  
gedenkt mij in uw gebeden. Ook ik zal de Heer voor U bidden.

Vaarwel en tot ziens in de hemel.

Druk Schautteet, Zottegem