

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat hij
mij ten eeuwigén dage zal opwekken.

Job. 19.



TOT ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

Hypoliet DE POT

echtgenoot van Mevrouw

ANGELA DROESBEKE,

geboren te Voorde, op 15 februari 1902 en
godvruchtig overleden te Brakel
op 1 juni 1977.

Arbeidslust was voor hem één van de gaven
die hij met genoegen zijn ganse leven heeft
ontplooid.

Nauwkeurig, bezorgd, immer bekommerd om
het goede van allen die hem omringden,
dankbaar en gevoelig voor elke attentie.

In alle eenvoud trachtte hij gewoon zijn
plicht te doen tegenover de Heer en de men-
sen.

Graag hadden wij hem nog enige jaren lan-
ger met moeder gelukkig gezien; wij zijn

overtuigd dat hij verder met ons is, zoals
wij met hem.

Laat ons God danken dat hij ons zulke Va-
der als voorbeeld gaf en laat ons in zijn
spoor verder leven.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

De families DE POT, DROESBEKE,
VAN HOUDENHOVE en SERGEANT,

zeer gevoelig voor de blijken van deel-
neming,

danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel