

†
TOT VROOM AANDENKEN
van de Heer

Albert, Remi, Prosper DEPOTTER

echtgenoot van Mevrouw
LEA DE BAERE

Lid van de Bond van het Heilig Hart.
Veteraan van Koning Albert I

geboren te Ronse, op 20 mei 1895 en er
in de Heer ontslapen op 30 september 1975,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

De dierbare overledene was een man van de oude trant : overtuigde kristen, diep gelovig, dienstwillig en werkzaam zolang zijn wankele gezondheid hem dit toeliet. Jaren lang zorgde hij met ijver, samen met zijn echtgenote, voor het onderhoud van het kapelleke van O.L.V. van Wittentak, voor wie hij een bijzondere godsvrucht had ; en dat zal hij zonder twijfel niet nutteloos gedaan hebben, want Maria verlaat haar kinderen niet.

Hij ging heen zoals hij geleefd heeft, zonder lawaai en onopgemerkt maar daarom niet zonder verdiensten. Reeds zal hij het woord gehoord hebben : « Kom, goede dienaar, kom binnen in de vreugde van het Rijk ».

Goede echtgenote, ik dank U voor de onuitputtelijke zorgzaamheid die gij mij, dag en nacht, hebt betoond gedurende mijn ziekte ; niets was U te zwaar noch te lastig. Moge de Heer U blijven zegenen en beschermen.

Beste broer, zuster, familie en vrienden ook U dank ik van harte voor uwe goedheid en geduldige naastenliefde.

Aan allen vraag ik nog een goed gebed voor mijn zielerust.

O.L. Vrouw van Wittentak,

O.L. Vrouw van Bijstand, bid voor mij.

Begravenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Albert DEPOTTER-DE BAERE,

De families DEPOTTER, MORNIE, DE BAERE en LIBERT,

danken U voor de blijken van innige deelneming.