

H. Hart van Jezus, op U stelde ik steeds mijn
vertrouwen.



AANDENKEN AAN

MIJNHEER

Cyriel DE POTTER

echtgenoot van Mevrouw
Marie VAN DAMME

geboren te St. Maria-Oudenhove op 13 oktober
1895 en er godvruchtig overleden op 5 januari
1970, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen in het stervens-
uur.

In stille eenvoud heeft hij zijn levenstaak vol-
bracht. Hij behartigde zijn bedrijf, zolang zijn
lichaamskrachten dit hem toelieten; maar toen
hij door de ziekte werd geveld, erkende hij
stil de H. Wil van God. Moedig heeft hij zijn
zware en lange lijden gedragen.

Als medestichter van de Bond van het H.
Hart en als erelid wist hij zijn hart uit te
storten in het H. Hart van Jezus, zijn Verlos-
ser, en daarom ontving hij steeds graag ten
huize de H. Kommunie, om hem te sterken en
te troosten in zijn soms zo moeilijke dagen.

Duurbare echtgenote, mijn zoon Roger en
mijn negenen zuster, als engelen van goedheid
waardt U steeds rondom mij met uw genegenheid
en zorgen. Ik dank U daarvoor. Gelouterd door
het lijden riep de Heer mij tot het eeuwig ge-
lukkig zijn bij Hem. Blijf in dankbare gene-
genheid voor mij bidden.

De families DE POTTER, VAN DAMME, DE
DECKER en D'HOKERS,

danken u voor uw bliken
van kristelijke deelneming.

B. Vanderzwalmen, St. Maria-Oudenhove