



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFER

Eliza DE POTTER

dochter van wijlen **Leander** en **Adelaïde**
PERSOONS

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 3 september 1889 en er godvruchtig overleden de 26 januari 1969, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Spaar mij, Heer, want de duur mijner dagen betekent niets; de mens ontspruit en wordt vertreden als een bloem en als een schaduw vlucht hij heen. Ik weet echter dat mijn Verlosser leeft en dat ik ten jongste dage uit de aarde zal verrijzen. (uit het boek Job)

De dierbare overledene heeft geleefd naar dit geloof: het geloof van een christelijk mens en daarom mogen wij deze woorden op haar toepassen en zeggen met de kerk: „als ons aardse huis in puin valt heeft Jezus ons een nieuwe woonst bij U God gereedgemaakt, en ons wordt het leven niet ontnomen,„

Beste Zusters en familie ik ben van u heengegaan maar niet gescheiden; er bestaat voor ons het eeuwig leven. Ik ben nu bij de Lieve Heer vanwaar ik voor u bidden en zorgen kan;

maar tot Wie ook gij kunt bidden opdat Hij mij barmhartig weze; want in zijn ogen zijn wij toch allen zondaars die zijn vergeving nodig hebben. Vergeet mij dus niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid !



De families **DE POTTER** en **PERSOONS**,

ten zeerste getroffen door Uw blijken van medeleven in hun rouw, bedanken.

Uitg. V. D. Stichelen G. - St. Goriks-Oudenh.