

De heilige Wil van God geschiede !



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Emiel DE POTTER

weduwnaar van Mevrouw **Rosalie Van Den Borre**,
echtgenoot van Mevrouw **Elisa De Sutter**,
geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 27 Sep-
tember 1873 en zeer godvruchtig overleden te
St. Goriks-Oudenhove, de 10 September 1948,
versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Gelukkig die het uur van zijn dood vóór ogen
heeft, zij sterven immers niet onbereid die altijd
het gedacht hebben, dat zij sterven zullen.

In mijn beproevingen heb ik de Heer aanroe-
pen, smekend heb ik mijn handen tot Hem ge-
geven en ik ben in mijn hoop niet bedrogen
geweest. Ps. XX. 13.

Wij houden voor gelukkig dezen, die veel ge-
leden hebben naar het voorbeeld van onze Za-
ligmaker, de Heer is immers barmhartig en bij
Hem is overvloedige verlossing.

Dierbare Echtgenote en kinderen, hebt dank
voor uw genegenheid en standvastige zorgen,
dat de Heer het u vergelde. Moge het eeuwig
geluk ons allen hierboven eens wederom veren-
igen om nooit meer te scheiden. Weest mij in-
dachtig in uw heilige missen en vurige gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

De familiën **DE POTTER, VAN DEN BORRE, DE SUTTER-GHOS** danken U

voor de blijken van deelneming, hun betoond bij het af-

sterven van

MIJNHEER

Emiel DE POTTER

Dr. « De Beiaard » Haegeman-Cousy, Sottegem.