

Tot vroom aandenken van
MIJNHEER GERARD DE POTTER
te Brussel overleden, de 6 december 1962,
op 53 jarige leeftijd.

De Heer heeft me alles gegeven.
De Heer heeft me alles ontnomen.
Dat zijn Heilige wil geschiede.

Hij heeft geleefd zoals de rozen ! Maar zijn
leven, te kort, helaas, was verdienstelijk, alleen
bezield door de genegenheid, de gediens-
tigheid, de toewijding.

De eenvoudigheid, de bescheidenheid, de zelf-
verloochening, de naastenliefde, vormden het
diepste van zijn karakter.

Hij verdiende hoogachting, en oprechte vriend-
schap door zijn grote eigenschappen, ook is
hij door iedereen betreurd.

Vaarwel teergeliefde echtgenote, dierbare ou-
ders en kinderen ik heb u zo weinig gekend;
mijn laatste uur is vroeger gekomen dan ik
voorzien had; ik moet u verlaten op het
ogenblik dat ik zo graag nog enkele jaren in
uw midden had willen doorbrengen, maar
God heeft me tot Hem geroepen.

Mijn lieve kinderen, houd veel van uw moeder,
die mij zo gelukkig maakte, wees haar troost
op deze aarde en tergelijktijd mijn vreugde
en geluk in de hemel.

Zeer geliefde familie, gedenk mij in uwe
gebeden en bid dikwijls voor mijn zielerust.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

EEN ZIELEDIENST
zal worden opgedragen
in de kerk van de
H.H. JAN EN NIKOLAAS
Brabantstraat.

maandag 21 januari 1963, te 18 uur.

Mevrouw Gérard DE POTTER-HAVEREN, zijn echtgenote;
Mijnheer en Mevrouw A. BORREMANS-DE POTTER
en kinderen,
Mejuffer Lilliane DE POTTER,
Mevrouw Celesta DE POTTER,
Mijnheer Alphonse HAVEREN, zijn moeder;
zijn schoonvader;

ten zeerste getroffen door uw bliken van
deelneming in de rouw die hun treft bij het
overlijden van

MIJNHEER

Gérard DE POTTER

danken U van harte.

*Dilexit
in finem*

