

Voer ons van dag tot dag naar uw vrede,  
opdat wij bij uw uitverkorenen worden geteld.  
(Euch. gebed 1)



**LATEN WIJ BIDDEN VOOR**

Mevrouw

**Irma D E P O T T E R**

weduwe in 1e huwelijk van de Heer

**Alfons VAN RUYSKENSVELDE**

en in 2e huwelijk van de Heer

**Auxence VAN HUFFEL.**

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 5 december 1884 en er godvruchtig overleden op 21 oktober 1971.

In haar laatste levensdagen werd zij gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Midden in het leven zijn we in de dood. Deze uitspraak wil ons eraan herinneren dat de dood een levensgezel is, steeds verwacht maar altijd te vroeg aangekomen.

Midden in de dood zijn we in het leven. Dit gezegde is de uitdrukking van ons kristelijk geloof dat de dood geen einde is, maar een overgang naar het leven waarvoor Kristus' verrijzenis borg staat.

Zelfs als gelovigen worstelen wij met de ergernis van de dood. Wij willen er een zin aan geven. Spijts onze scherpzinnigste bedenkingen en onze stoutmoedigste verwachtingen vinden wij die niet. Kristus is het die ons de zin ervan openbaart. Door zijn verrijzenis doet Hij uit de dood leven ontstaan.

In levenden en doden wordt hij vermoed tot deze aarde eens de stad van vrede is, het nieuw Jeruzalem, waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten. (Euch. gebed)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ons afscheid heeft dus een hoopvol perspectief; nu ben ik voorgoed bij de Vader, waar alle bekommernissen voorbij zijn, waar ik voor eeuwig gelukkig ben in de gemeenschap van de heiligen.

Maar U, mijn dierbare dochter Suzanne, U wil ik speciaal vernoemen voor uw onvermoeibare zorgen in mijn laatste levensjaren. Uw dienstbaarheid en toewijding kan ik nooit vergeten; in eeuwigheid blijf ik U dankbaar.

De families DE POTTER, VAN HUFFEL, LION,  
PERSOONS, VAN RUYSKENSVELDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel