

„Gelukkig de man... die zijn geluk vindt in 's Heren wet, hij is als een boom, aan het water gepland die vruchten draagt op zijn tijd, waarvan de bladeren niet verwelken.,, (ps. I 3-5)

†

**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Jean-Baptiste DE POTTER

weduwenaar van Mevrouw

Cyrilla VAN DEN NOORTGAETE

geboren te St. Goriks.Oudenhove op 23 juni 1891
en er godvruchtig overleden op 8 maart 1976, ge-
sterkt door het sacrament der zieken en de
pauselijke zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Onze dierbare overledene heeft geen behoefte aan woorden van lof ; zijn leven zelf is een monument voor allen die hem kenden. Voor hen zal hij blijven een voorbeeld van de oude vlaamse vader. Zijn deugden schitteren als zeldzaam geworden parels : heilige schroom voor God zijn Meester, onverwoestbare zekerheid van een gerust geweten, temidden van een vermoede, ontevreden wereld en onverdroten inzet voor zijn schoon gezin, voor de taak, door Onze Lieve Heer hem toevertrouwd. Hij was de man van wie de dichter zegt : „maar de boer, hij ploegde voort" en de Heer van de wijngaard heeft zijn trouwe dienaar beloond met de voldoening van een schone oude dag, gesierd door de dankbaarheid in de zorgen van zijn kinderen. Zo heeft hij in rust en tevredenheid op de ontmoeting met zijn meester gewacht,

Beste kinderen en kleinkinderen, het was mijn sterkte en mijn zekerheid : dit Godsbetrouwen. Wilt uw troost en trouw dus putten aan diezelfde bron ; waardoor gij meteen de zekerheid zult vinden van mijn zalig voortbestaan, samen met moeder, bij Onze Lieve Heer, van mijn mysterievol nabijzijn in de gemeenschap der heiligen waardoor gij mij gedenken en helpen kunt door uw offers en gebeden, waardoor ook ik vanuit de hemel u allen hetzelfde warme hart blijf toedragen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

†

Agnes DE POTTER

Marcel en Anna DE POTTER_HUTSE en kinderen

Johan, Rita, Herman, Frans, Magda, Marc,

Marleen en Godelieve

Zaïra DE POTTER

Sylvain DE POTTER

zijn kinderen en kleinkinderen

De families DE POTTER, PERSOONS, VAN DEN
NOORTGAETE en DE SCHRIJVER,

DANKEN U.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Godveerdegem