

Eenmaal zal dit vernederd lichaam
weer verrijzen!

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIA DE POTTER

echtgenote van mijnheer

Marcel DE PREZ

geboren te Sint-Maria-Lierde op 15
juli 1900 en zacht in de Heer ontsla-
pen te Opbrakel op 13 december 1969,
gesterkt door het sakrament der zie-
ken en de pauselijke zegen in het
stervensuur.



De familiën **De Potter, De Prez,**
Leeman, Van Wijmeersch

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Een hart is stil gevallen... een moe-
derhart dat heeft bemind en zich ge-
geven zonder mate, een moederhart
dat deelde in de vreugde en droefheid
van de haren. Koud en kil liggen twee
witte handen gevouwen, 't zijn moe-
derhanden die hebben gebeden, ge-
zorg, vertroeteld en gewerkt. Om-
strengeld met de rozenkrans zijn ze
thans tot rust gekomen als in een
eeuwig gebed.

Want deze goede en nederige vrouw
is naar de Heer gegaan om er het
loon te ontvangen voor haar werken
in dit leven.

Dierbare echtgenoot, ik dank U om
uw trouw en genegenheid, ook tijdens
de jaren van mijn slepende ziekte.
Treur niet zoals zij die geen geloof
hebben, maar richt uw hoop op het
blijde wederzien voor eeuwig bij de
Heer. Help mij door uw gebed om
vlug in te gaan in de eeuwige vreugde

Beste zoon, schoondochter en klein-
kinderen, dank om uw trouwe liefde
gedenk mij in uw gebed opdat de
rechtvaardige Rechter mij genadig
weze bij het oordeel.

Vrienden en geburen, mag ik ook
van u een gebed vragen opdat de
zwakheden in mijn leven worden uit-
gewist.

Heer geef haar de eeuwige rust,
en laat het eeuwige licht haar verlichten.