

Welzalig is de sterveling,
die nooit in kwade wegen ging,
maar die zijn leven dag en nacht,
Gods wet bewaard heeft en betracht.

G. Gezelle.



TER ZALIGE NAGEDACHTENIS VAN
MEVROUW

Marie-Augusta De Potter

WEDUWE VAN MIJNHEER

Camiel Dandoy

geboren te Elene de 13 december 1886 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen de
28 november 1964, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

ZIJ WAS LID VAN DE BOND VAN HET
HEILIG HART EN ANDERE GODSDIENSTIGE
GENOOTSCHAPPEN.

De dierbare overledene was een goed
kristen, menslievend en altijd welgezind.

De grote kunst voor de mens is zo te
leven dat we eeuwig leven; die kunst kende
ze en zij heeft ze beoefend; in zulke dood
voor de wereld wordt immers heel het leven
samengevat want "hunne werken volgen
hen". - Apoc. 14. 13.

Met Guido Gezelle past het te zeggen :

Eilaas, eilaas,
ze zijn zo dwaas,
die van hun jongste dagen
voor de eeuwigheid,
die elk verbeidt,

in tijds geen zorge en dragen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie
en vrienden, ik minde U en ge waart goed
voor mij. Het ga U wel, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, Uw rijk come !

De Familiën

DE POTTER, DANDOY,
MIDDERNACHT, DE GEYTER;

danke voor uwe blijken van mede-
voelen in de pijnlijke rouw die hun
kwam te treffen.

Druk. L. Dyon, Geraardsb.