

« Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur ».
(Mt. 25-13)

Vroom aandenken aan

M e v r o u w

Marie-Louise DE POTTER

echtgenote van de Heer

Armand VAN DER STICHELEN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 28 november
1935 en er plotseling overleden op 9 augustus 1981
Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Een echtgenote en moeder verliet met haar gezin hun woning, waarin zijzelf niet meer zou terugkeren. Om man en kinderen ontspanning te bezorgen verleende zij haar medewerking aan een feest. Wie kon voorzien dat dit haar laatste werk zou zijn ? Onwillekeurig gaan onze gedachten naar 't woord van de Heer : « Weest bereid omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht ». (Luc. 12-40)

Met een wankelende gezondheid heeft ze zich ten dienste gesteld van haar gezin. Voor dit gezin heeft ze kommer en zorg gekend. Om deze zware opgave voor haar dragelijk te maken, ging ze regelmatig haar oude moeder opzoeken, wilde ze veel vertoeven onder de mensen, en midden onder de mensen is ze heengegaan.

Dierbare echtgenote en beminde moeder, nu gij er niet meer zijt, zal het ons pas duidelijk worden, hoe gij steeds opnieuw door woord en daad, voor ons welzijn, voor ons geluk wilde zorgen.

Dank u om uw zorgvol begaan zijn met ons. Lang nog zal uw stem tot ons doordringen, lang nog zal het beeld van uw persoon door ons huis gaan, zullen wij het meedragen dag aan dag door het leven. Uw kinderen zullen uw onvervangbare plaats bij vader zo goed mogelijk trachten in te nemen. Met al onze familieleden en met onze grote vriendenkring blijven we u gedenken, vooral tijdens de weekendse eucharistieviering. Want als gelovige mensen weten wij dat gij verder leeft, zij het op een andere bestaanswijze. Op onze beurt betrachten wij nu uw geluk en daarom bidden wij . « God, onze Heer, wij bidden U voor onze dierbare moeder, die zo plots van ons is heengegaan. Laat haar verrijzen tot een nieuw leven in de blijvende vreugde van Uw koninkrijk, en schenk ons Uw troost nu wij treuren, en geef ons de moed ons leven in Uw hand te leggen samen met Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

De Heer Armand Van Der Stichelen,
haar echtgenoot.

De Heer Johan Van Der Stichelen en verloofde,
De Heer Antoine Van Der Stichelen en verloofde,
De Heer Stefaan Van Der Stichelen,
haar kinderen.

De families De Potter, Van Der Stichelen, Van
Den Abeele en Bogaert,

danken U

voor de gebeden en deelneming in de rouw.