

Gelijk het de Heer beliefd, zo is geschied !
zijn naam weze gezegend.

Dit weze een vroom aandenken aan
MEVROUW

**Bertha, Maria Constantia
DE POURCQ**

echtgenote van de Heer

Octaaf Van Waeyenberge

geboren te Bevere-Oudenaarde, op 1 april
1887 en tot de vreugde van het Vaderhuis
teruggekeerd op 9 juni 1972. Gesterkt door
het sakrament van de zieken en de Aposto-
lische zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.



Om uw gebed en simpatiek meevoelen in
onze rouw, danken U van harte :

De families **DE POURCQ**, **NOTEBAERT**,
VAN WAEYENBERGE en **VAN DEN**
BOSSCHE,

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

De voornamelijkheid en vriendelijke
voorkomendheid, waarmee ze iedereen ont-
ving in de lange jaren van werkonbekwaam-
heid, zijn wel het teken van haar uitmun-
tende opvoeding en van een edel moederhart.
Ze bleef bezorgd om de goede gang van
zaken en volgde ieder van de kleinkinderen
met een nooit verminderende belangstelling.

In alle eerlijkheid mogen wij de Heer dan-
ken voor dit zeer verdienstelijk leven. Want
wat haar groot en schoon maakte tijdens
haar leven wist zij te aanzien als louter
geschenk van de Heer.

Gij allen, die mij dierbaar waart, mijn
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, mijn
ganse familie, ik dank U allemaal voor uw
liefdevolle bekommernis om mij.

Blijft in liefde en genegenheid samen en
sterke steun voor vader en voor elkaar, zo
houdt Gij best mijn gedachtenis in ere.

Veel heb ik de laatste jaren met een dank-
baar hart voor U gebeden ; Bidt de Heer
dat ik weldra uw aller voorspreekster mag
zijn in de Hemel.

H. Hart van Jezus, haar toekome Uw Rijk.