

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven.»

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

JUFFROUW

MARGUERITE DE POURCQ

geboren te Petegem-aan-de-Leie, de 4 augustus 1888 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Lede, de 20 november 1960, voorzien van de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Derde Orde, Bond van het H. Hart, Congregatie en andere godvruchtige genootschappen.

Een schoon leven van stille dienstbaarheid is naar O.-L.-Heer teruggekeerd. Wie Juffrouw Marguerite gekend heeft, draagt in zich de mooie herinnering van een mens, rusteloos bezorgd en met zelfvergeten toewijding. Dag en nacht immers was zij om alles bekommerd. Bij dag wist zij alles met eigen handen te ordenen en te schikken, telkens blij bij avond omdat haar werk af was en met de zekerheid dat het goed gedaan was. 's Nachts was zij steeds gereed om op het eerste teken bij te staan. Zo gingen de vele jaren voorbij, stil en verdoken, maar schoon in nederig dienstbetoon en christelijke offer-

geest... tot plots de krachten haar begaven met de pijn van gedwongen rust en tragiek van scheiden.

Dierbare broeder, zusters en familie, ik dank u allen voor uw genegenheid en liefderijke zorgen. Uw bezoeken waren telkens een vreugde voor mij. Vergeet mij niet in uw gebeden nu ik naar God ben teruggekeerd.

Mijn Jezus. barmhartigheid!

Heer en Mevrouw Jules DE POURCQ-VANDE WALLE.

Mevrouw weduwe Valère DE POURCQ-SANTENS.

Heer en Mevrouw André DE POURCQ en kinderen.

Heer en Mevrouw Etienne DE POURCQ en kinderen.

De familiën DE POURCQ en VAN HAUWAERT

danken U van harte voor uw gebed voor onze dierbare overledene en voor uwe deelneming, die een ware troost is voor ons.

Drukk. Julien Debruyne, Antwerpsestwg 60. Gent