

Wij danken U Heer God  
voor deze mens die ons zo nabij  
en dierbaar was.

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## JULES DEPRAETERE

echtgenoot van Mevrouw  
ZULMA CAES

geboren te Waarmaarde op 5 november 1899  
en overleden te Avelgem op 13 december 1973,  
voorzien van de H. Sacramenten  
der stervenden.

Bestuurslid Kristelijke Gepensioneerden  
Bestuurslid Kristelijke Ziekenbond.

—  
Een echte Christen was hij,  
naar het hart van O.L. Heer.  
De richtlijn van zijn hele leven  
was zijn standvastig geloof.  
Altijd was hij bij de eersten,  
voor het goede in onze parochiegemeenschap.  
Zijn vriendschap en zijn ijver  
waren oprecht ;  
en zijn bekommernis voor zijn evenmens  
toonde ons, zonder veel woorden  
dat hij het grote gebod van de Heer  
begrepen had.

M'n dierbare echtgenote,  
vele jaren hebben wij samen  
wel en wee gedeeld,  
het lijden heeft ons nog meer verenigd,  
heb dank voor uw grote toewijding  
en uw nooit aflatende zorgen.  
Eens zal de Heer ons weer,  
en dan voor altijd, verenigen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,  
ik bid voor U allen,  
dat mijn geloof en geweten  
in U allen moge voortleven,  
en dat U moogt voortzetten,  
al het goede dat mij zo dierbaar is geweest.  
M'n dierbare vrienden  
uit onze parochiale bonden,  
ik bid voor U allen  
dat uw ijver en uw eensgezindheid  
nog moge toenemen.

---

Mevrouw Zulma CAES, zijn echtgenote ;  
De Heer en Mevrouw Marcel VANWETTERE-  
DEPRAETERE,  
De Heer en Mevrouw Roger DEPRAETERE-  
DEMEULEMEESTER, zijn kinderen ;  
Jonge heer Gerrit VANWETTERE,  
Juffrouw Brigitte VANWETTERE,  
Jonge heer Wilfried VANWETTERE,  
Juffrouw Sigrid VANWETTERE,  
Jonge heer Patrick DEPRAETERE,  
Juffrouw Anita DEPRAETERE,  
zijn kleinkinderen ;  
De families DEPRAETERE, GISTELINCK, CAES  
en HOLVOET,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelname in hun rouw.

---

Druk. A. Vanmeerhaeghe - Kluisbergen-Ruien