

Uw wil geschiede, Heer,  
Maar Jezus, eene bede:  
Geef aan moeder teer  
Uw eeuw'ge hemelvrede.

G. G.



**BID. VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW  
Maria-Zulma DE PRAETERE**

weduwe van Mijnheer

**Jérôme VANDERSCHELDEN**

geboren te Ingooigem de 16 mei 1878 en zeer god-  
vruchtig overleden te Bevere-Oud., de 24 mei 1959,  
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk.

Lid van verscheidene godvruchtige en andere  
genootschappen.

De genade een goede moeder gehad te hebben, is  
wellicht de grootste die een mens kan verlangen.

De moeder, die wij heden ten grave dragen, was een  
van die goede moeders. Haar vlijtig leven was heel en  
al gebed, zorg en toewijding voor echtgenoot en kinde-  
ren. Geen offers waren haar te groot, want in het schrijn  
van haar hart verborg zij rijke schatten van schone  
moederliefde.

God verkoos haar tot het lijden. Langs harde wegen  
werd haar ziel gelouterd. Haar zoon Priester, waarover  
zij rechtmatig fier en gelukkig was, zag zij vroegtijdig  
heengaan als jonge Leraar. Enkele jaren nadien, over-  
viel haar man een langdurige en pijnlijke ziekte. Met

onbegrensde toewijding verzorgde zij haar echtgenoot  
dag en nacht. Haar laatste jaren waren ook voor haar  
een pijnlijke kruisweg, doch met kristelijke moed en  
betrouwen heeft zij haar lijden doorstaan, omringd van  
de tedere zorgen van haar duurzame dochter.

Moeder, in onze herinnering blijft nu het lichtend  
spoor van uw leven!

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en beste Familie-  
leden, gij allen die mij met zoveel liefde hebt verzorgd,  
ik dank U om uw genegenheid.

Bidt voor mij. — God ziende, God beminnde, zal  
ik ook aan U denken, met U leven en voor U bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

---

Wij danken U, die in dien stillen stoet,  
Het stoffelijk overschot van moeder hebt gegroet,  
Die, biddend met ons mee of uit genegenheid,  
Vóór 't lastig scheiden, nog bij haar gekomen zijt.

**De familie.**

---

Druk. G. Van Heddegem, koster, Bevere-Oud.