



Het heeft God in Zijn Voorzienigheid behaagd tot Zich te roepen, de ziel van Zijn trouwe dienaar

DE HEER

## Maurice DE PREST

Echtgenoot van mevrouw ALICE MARTENS

Geboren te Beernem op 21 juni 1897 en godvruchtig overleden te Brugge op 15 oktober 1966, gesterkt door het Heilig Sakrament der Zieken.

Lid van de Kerkraad, van de Derde Orde van de Karmel en van alle godvruchtige genootschappen.

Erelid van de H. Hartbond.

Teergeliefde echtgenoot, beminde vader en duurzame vriend, schoon was uw leven : heerlijk als de bloemen die in uw tuin bloeiden ; eenvoudig als de zang der vogelen, die elke dag opnieuw hun zelfde levenslied in Gods schepping uitgalmen ; trouw als de open blik die uit uw zachte ogen ons toekeek. Zo hebben wij U gekend, naar U geluisterd, van U gehouden, gedaan wat U vroeg.

En allen hielden wij zózeer van U : **van uw hooggestemde echtelijke liefde** - uw levenslied was steeds in eenklank met moeders hart ; **van uw rechtschapenheid** - gij waart zonder compromissen en kendet geen half werk ; **van uw arbeid** - steeds vol ijver en offervaardige toewijding ; **van uw vroomheid** - een spontaan geloof zinderde doorheen uw woord en daad, ijver voor de veelvuldige Kommunie in de bond van het H. Hart,

kinderlijk vertrouwen in onze Goddelijke Moeder, als overtuigd en konsekvent kristen.

In dat alles zijt U groot geweest, dat alles was U heilig !

Wij bidden U, Heer God, dat er niets van dit zó voorbeeldig mensenleven zou verloren gaan ; dat al wat hem heilig was, geëerbiedigd mag worden door de mensen die na hem komen en dat hij in alles waarin hij groot is geweest, tot ons mag blijven spreken.

Wij bidden voor zijn zó **duurbare echtgenote**, die met hem, lijk perfecte samenhang, totaal op God was afgestemd, in de volmaakte uitbouw van een christelijk gezin en in een edelmoedig parochiaal Apostolaat : God zegene haar en geve haar troost en sterkte in de beproeving.

Wij bidden U, Heer God, dat hij voort mag leven in zijn zó geliefde **kinderen en kleinkinderen**, in hun hart en in hun levensduur, in hun gedachten en in hun geweten. Wij vooral, zijn **dochter, zijn broeders, zusters en neef**, toegewijd aan de Heer, danken U, o God, om zijn lichtend en versterkend voorbeeld in leven, ziekte en dood.

Wij bidden U Heer God, dat wij allen, die met hem verbonden waren, **familieleden en vrienden**, nu ook, omwille van zijn zó bewonderenswaardige dood, inniger en getrouwer met elkaar verbonden mogen zijn in de liefde tot God en tot de mensen.

Jezus, Maria, Jozef ! (7 j., 7 d. afl.)



De familiën DE PREST en MARTENS,

danken U om uw gebeden en  
blijken van christelijke deelneming.