

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.

†

Gedenk met een vroom gebed
de ziel van de Heer

ACHIEL DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw

SARA GEZELS

geboren te Michelbeke, de 27 december 1900 en schielijk
overleden te Elst, de 19 januari 1970.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Dit pijnlijk afsterven doet ons nadenken en brengt ons
ernstige bezinning.

Wat is toch het leven van de mens vol onzekerheid !
Wie van ons kan bepalen wanneer, waar en hoe hij zal
sterven ? Zovele hebben een pijnlijk sterfbed, maar zij
worden dan toch bijgestaan en liefdevol geholpen.
Andere sterven plotseling, maar toch veelal in de armen
van naastbestaanden en geliefden. Een steeds groeiend
aantal wordt door een ongeval uit het leven weggerukt
op het werk, maar vooral langs de baan. Tenslotte zij
die sterven in eenzaamheid, in verlatenheid, zonder dat
iemand troost of hulp kon brengen. Zo verliep het ook
met de dierbare afgestorvene : hij ging op boodschap.....
hij valt en sterft langs een eenzame en verlaten weg
waar niemand hem terugvond tenzij na een lange avond
en een pijnlijke nacht, zelfs reeds in de late voormiddag...
Wat een smartelijk terugvinden voor familieleden, voor
zijn geliefde echtgenote !

Voor zulke smart kunnen wij alleen troost vinden in
ons geloof, ons «geloof in het eeuwig leven».

Achiel was een christenmens en in al zijn verlatenheid
zal de laatste zucht van deze gelovige man wel geweest
zijn de zucht van de stervende en zich verlaten voelende
Christus aan zijn kruis : «Heer help mij ; Vader in Uw
handen beveel ik mijn geest».

Dierbare echtgenote, wat is ons afscheid onverwacht
en pijnlijk !... Wij kunnen alleen biddend opzien naar
de Vader die oneindig goed en barmhartig is voor alle
mensen ; hoopvol kunnen wij opzien naar Christus op
zijn kruis die voor het geluk van alle mensen zijn leven
heeft geofferd.....

Beste familieleden en vrienden, schenkt mij met uw
tranen ook een gelovig gebed, vooral tijdens de eucha-
ristieviering die gij nog kunt bijwonen.

Vader, Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.

Mevrouw Achiel DEPREZ, geboren Sara
GEZELS,

zijn echtgenote ;

De families DE PREZ, GEZELS, FONTEYNE
en JOOS,

**danken U van harte voor Uw bliken
van deelneming in rouw en gebeden.**