

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! Amen.



Zalig Aandenken

van Mijzheer

ADOLF DE PREZ

zoon van wijlen

FRANCIES en THERESIA MATTHYS

geboren te Opbrakel de 13 November 1880 en
er godvruchtig overleden de 5 Augustus 1951.
gesterkt door de H. H. Saoramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart en
erelid van de Xaverianengenootschap.



De dierbare overledene was een doorbraaf man vol geloof, godvrezend en vijand van het kwaad, in vrede en gerechtigheid heeft hij gewandeld, iedereen beminde hem om zijn rechtzinnigheid en zijn gediensigheid voor den evenmens.

Hij zag het einde van dit vergankelijk leven naderen met kalmte. Als goede christen heeft hij zich stilaan onthecht van aardse en vergankelijke goederen en zich losgemaakt van de banden die hem nog vasthielden. De dagen van zijn ziekte bracht hij door in gebed; daarin vond hij de berusting en de kalmte die reeds het begin waren van de vrede en de zaligheid hiernamaals.

Dierbare broeders, zuster en bloedverwanten, heb dank voor uw liefde en aanhoudende zorgen. Troost U bij de gedachte dat ik van uit de ellende der wereld ben overgegaan naar de plaats van het onvergankelijk geluk. Weest mij indachtig in uw gebeden en leeft zo dat wij mogen een blijde schone krans vormen in de hemel hierboven.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



De Familiën DE PREZ-MATTHYS ;

danken hartelijk voor de
blijken van christelijke
deelneming.