

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

MIJNHEER

ALBERT DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw
Philomena DENAYER

geboren te Nederbrakel op 30 december 1903
en godvruchtig overleden te Opbrakel op 7 juni
1969, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Op de dag der beproeving zucht ons hart,
en bittere tranen ontvloeien onze ogen, niette-
min willen wij hetgeen God wil. Dit gedacht
dat Gods wil geschied is, bedaart ons gezucht
en stelt onze tranen. (H. Bernardus).

De geest van het geloof bezielt ons en geleidt
ons in al onze werken, gij weet dat de recht-
vaardige leeft door het geloof. (H. Paulus)

O Maria, wees onze sterkte in de zwakheid,
onze troost in het lijden, onze schuilplaats in
de nood en de hoop onzer zaligheid.

Bemide echtgenoot en kinderen, vaartwel en
weest niet ontroostbaar, zoekt uw kracht in
de werkzaamheid, in het gebed en in de blij-
vende vriendschap voor elkander. Geeft alles
in handen van de goddelijke voorzienigheid,
dan zult gij nog zo moedig en sterk zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families DE PREZ, DENAYER, DEHAUT en
VANDAELE,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
kristelijke deelneming, danken U van
harte.

Van der Stichelen - koster — Elst.