

O Heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Amatus André DE PREZ

Echtgenoot van Mevrouw

Anna DE ROUCK

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de
30 oktober 1910 en godvruchtig in de Heer
ontslapen te Sottegem op 6 mei 1959,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Voor de ware kristen is de dood nooit verschrikkelijk. Zijn sterfdag hier op aarde is zijn geboortedag in de hemel. De dood stelt enkel een einde aan de ellende van dit leven en leidt hen naar de verblijfplaats der gelukzaligen (H. Bernardus). De dierbare afgestorvene was een voorbeeldig echtgenoot, een bezorgde vader, een diep overtuigde kristen. Wie hem kenden, geven getuigenis van zijn eenvoud en goedheid, van zijn rechtschapenheid en gedienschtigheid. Ook werd door eenieder geacht en bemind. Een langdurige ziekte heeft zijn krachten ondermijnd maar in de beproeving onderwierp hij zich eenvoudig en verduelig aan Gods aanbiddelijke Wil. Zijn sterven was zacht en stil gelijk zijn leven. Hij zag zonder schrik het stervensuur naderen en gesterkt door de H.H. Sacramenten, wist hij zich geræed te maken voor de grote reis naar de eeuwigheid.

Voor allen die op Maria vertrouwen, zal de deur des Hemels geopend worden. (H. Bonaventura)

Vaarwel, Dierbare Echtgenote, gij die mij als 'n engel hebt verzorgd in mijn onmedogende ziekte, ik dank U voor uwe grenzeloze liefde en offervaardigheid. Dat de Vrede die ik nu geniet, bij U de smart onzer scheiding verzachte. Wij zien elkander terug in een vreugde die eeuwig duren zal. Geliefde kinderen, weest in de toekomst de troost van moeder en blijft God getrouw dienen. Weest vast aan elkander gehecht in liefde en vrede.

Beminde Bloedverwanten en vrienden. gedenkt mij in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



Gevoelig aan de bliken van kristelijke deelneming in de rouw, danken U van harte

Mevrouw Amatus DE PREZ zijn echtgenote,
Mijnheer & Mevrouw Michel DE PREZ-GABRIELS
en zoon Ronny
De Familiën DE PREZ en DE ROUCK.

Druk. V. Ruyskensvelde Godveerdegem