

*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

†

Aandenken aan

de heer

André DEPREZ

echtgenoot van mevrouw Elza ROMEYNS

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 23 juli 1931
en overleden te Zottegem in het OCMW Rusthuis
"Ter Deinsbeke" op 11 januari 2002, gesterkt
door de Sakramenten van de ziekenzalving.

De families DEPREZ, HAEGEMAN en
ROMEYNS, FILLÉE zijn zeer erkentelijk voor
uw bliken van medevoelen en danken U.

De nadienst wordt opgedragen in de parochiekerk
O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Sint-Maria-
Oudenhove op vrijdag 15 februari 2002 om 19.30 uur.

Aan Pépé

*Pépé, met je lieve woorden
en je goedig aangezicht,
laat de dingen die wij hoorden
en ons kinderhart bekoorden
blijven leven als een mooi gedicht.*

*Jij hebt in al je werk en zorgen
zo weinig voor jezelf gevraagd
maar stil je eigen leed verborgen
in je vaderhart dat zwijgt en draagt.*

*We zullen nooit jouw moed vergeten,
jouw ongetemde levensmoed.
Je was zo wonderlijk tevreden
alsof je nimmer had geleden
en 't leven zonnig was en goed...*

*Pépé, je kende mooie dagen
maar ook veel ongeweten pijn
die jij alleen in je hart moest dragen.
Daarom willen wij nu een hemel vragen
voor jou om jong en blij te zijn.*