

„Het leven wordt veranderd, niet weggenomen!“
(Pref. Overl.)

+

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

DE PREZ ANTOINETTE

echtgenote van de Heer

VAN DEN ABEELE KAREL

geboren te Michelbeke, de 1 april 1933,
en zachtjes in de Heer ontslapen te Zottegem,
de 19 februari 1962.

Zij werd gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

—♦♦♦—

„Nacht is het geworden in ons gezin, want Moeder is verdwenen...“ Met deze klacht verweert zich onze liefde tegen de slag die zo pijnlijk en zo onverwacht drie kleintjes, een liefhebbende man, een Moeder, een ganse familie en daarbij nog een bloeiende zaak komt te treffen.

Niets merkt zo krachtig de vergankelijkheid van het leven als het plots uitvallen van hen die ons zo vertrouwd waren.

Zij was als een bloem, te goed en te schoon voor deze aarde....

De Kerk heeft haar kinderen altijd voorgehouden dat de dood het leven niet wegneemt, wel verandert. Het zichtbaar blijven heeft voordelen, toch kan er zulke sterkte voortkomen uit het bewustzijn dat, niet-tegenstaande de onzichtbaarheid, wij met elkaar in voeling kunnen blijven. Moederke, waarvoor ik toch zo bezorgd was! Uw kind leeft bij de Heer! Geliefde echtgenoot, onder het gebed kunt gij verder spreken met uw vrouwke. Over onze lievelingen zal ik blijven waken en hen steunen met mijn gebed.

Geliefde echtgenoot, schatjes van kinderen; mijn vertrek voor de verre reis is zo plotseling en toch zo onbeschrijflijk pijnlijk. Ik ben er van overtuigd dat wij steeds zullen één blijven, verbonden door een band van liefde en genegenheid. Ons geluk is te groot geweest.

Beste moeder, schoonmoeder, lieve zusters en schoonbroers, hebt dank om de gulle genegenheid en de diepe vriendschap die onze familie zo sterk maakte. Ik heb u allen zonder uitzondering in mijn hart gedragen. Troost en steunt elkander. Zoekt sterkte in de heerlijke herinneringen.

Gij allen, vrienden en kennissen, en bijzonderlijk gij die dagelijks in de werkring met mij verbonden waart, ik blijf bij U. Zoekt sterkte bij elkander en bouwt verder in mijn geest.

Ik vraag een klein gebed... 'n bemoedigend woord en vooral daden voor mijn lievelingen die nog niet begrijpen dat hun Moeke is heengegaan. Uit de nacht waarin ons huisgezin is verzonken kan alleen God weer licht scheppen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

+

Om uw medevoelen in onze droefheid,
maar vooral om de steun van uw ge-
bed voor de ziel van onze dierbare
overledene danken wij U zeer.

De Familiën DE PREZ-VAN DEN ABEELE
VAN WITTENBERGHE
VAN CROMBRUGGE.

Uitg. Mw L. De Vleeschouwer. Michelbeke