

De mens weet vandage niet
Wat morgen hem kan bringen
Doch hoe, noch waar, de felledood
Hem in den weg zal springen. G. G.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

ARTHUR DE PREZ

Echtgenoot van Mevrouw

Clemence GABRIELS

Geboren te Michelbeke, de 5 Juni 1890, en haastig
overleden te Elst, de 6 Juni 1951.

Gezalfd met de H. Olie.

Hij was Lid van de Confrerie van het H. Hart



De vrees des Heren is de ware wijsheid en hij alléén
die het kwaad vermijdt en het goed doet is zeker
verstandig. Job. 28-28

De achtbare overledene was 'n goed echtgenoot en
'n bezorgde huisvader, rechtschapen en gemeenzaam
in zijn omgang met iedereen. Zijn christen opvoeding
laat ons veronderstellen dat, alhoewel onvoorzien, hij
toch niet onvoorbereid voor zijn goddelijke rechter
is verschenen en derhalve genade zal vinden voor
zijn menselijke zwakheden bij het Allerheiligste Hart
van Zijn Verlosser.

Bemide Echtgenote, mijn haastig heengaan is voor
u 'n zware beproeving, maar 't is God die het zo heeft
gewild, onderwerpt U aan zijn raadsbesluit Hij zal U
opbeuren en gij mijn dierbre Moeder, Kinderen en
Kleinkinderen, vaartwel, troost elkander en weest
mijn ziel indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ontfermt U onzer (300 d. aflaat)

Jezus, Maria, Jozef, dat zijn ziel in vrede ruste.

R.

I.

P.

Mevr. Arthur DE PREZ, geboren Clemence GABRIELS,
Mijnheer Daniël DE PREZ,
Mijnheer Raphaël DE PREZ,
Mijnheer en Mevrouw Albert DE TEMMERMAN - DE
PREZ en kinderen Benedicte en Lydie,
Mevr. Wed. Francies DE PREZ-FONTEYNE,
De Familiën DE PREZ, GABRIELS en FONTEYNE.

DANKEN U voor Uwe deelneming
en gebeden in onzen rouw.

Drukwerken — Van Nedervelde, Elst