

Wat is hier zeker, tenzij de dood?



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

BERTHA DE PREZ

echtgenote van Mijnheer

Alfons Louis Stevens

geboren te St-Martens-Lierde, de 29 mei 1913 en
godvruchtig overleden te Gent, de 30 april 1956.
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een allertederste moeder, en de liefde die ze haar echtgenoot en kinderen toedroeg, sloot de liefde jegens God niet uit. O Heer, hoe wreed is de slag die ons treft, hoe zwaar het kruis dat op onze schouders drukt.
(H. Greg. Naz.)

Waarom hebt Gij toch zo vroeg weergeeist deze die Gij ons had gegeven tot onze troost en die ons zo duurzaam was? Het hoofd ootmoedig bukkende, zeggen wij: «Vader, niet onze maar Uw wil geschiede.»
H. Ephr.

Mijn teerbemide echtgenoot en kinderen, gij waart mijn troost. Stervend bedank ik U voor al uwe genegenheid en zorgen. Lieve kinderen, blijft vader beminnen, eert hem al de dagen van uw leven, bemint elkander opdat wij eens allen samen elkander mogen beminnen in de Hemel.

Bemide ouders, broeders en zusters, vergeet mij niet in uwe gebeden en tot weerziens hierboven.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De familiën

DE PREZ, DE TANDT,
STEVENS en DEGLAS.

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos, St.-Martens-Lierde.