



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

CLARISSE DE PREZ

weduwe van de Heer

ALFONS VAN KERKHOVE

geboren te St.-Maria-Lierde op 26 oktober 1909
en godvruchtig overleden in het A.Z. St-Elisabeth
te Zottegem op 24 maart 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De narcissen bloeien, geel en wit. De magnolia verwijst weelderig naar de komende zomer. Lente. Herboren worden is dat. Herboren? Clarisse voelde zich alleen maar afsterven sinds zij haar huis in de Hoogstraat definitief was uitgegaan. Zij ging toen kliniek-in-kliniek-uit, niet ver van het home waar zij zorg en goedheid kreeg. Op de eerste dag van de prille lenteweek is zij dood gegaan. Dood gaan, wat wil het zeggen? Waar ga je heen? Op het moment dat je dood gaat, houdt de dood voor je op. Je nabestaanden moeten vanaf die dag alleen verder.

Wat is de zin van haar leven geweest? Op nieuwjaar in 1956 is Alfons gestorven, in het verkeer op de Steenweg. Zij is alleen gebleven, zonder kinderen. "Helaas, velen zijn alleen gelaten. Ze hebben het allemaal overleefd. Over veertig jaar zijn we allemaal dood." Die vier

decennia waren nu bijna geleefd: veertig jaar, zwijgzaam en teruggetrokken, vroom en geduldig. Eenzaam? Gelukkig? Valerie, God zij dank haar zus, was niet ver weg, kwam en ging, gaf goede raad, deed wat ze kon door Clarisse niet alleen te laten. Zij gaf de laatste telefoon diezelfde morgen nog, een kwartier voor haar sterven. Je kan meegaan tot aan de grens, verder niet. Sterven doet een mens alleen.

Clarisse, het wordt weer lente, weer zomer. De seizoenen blijven wisselen. Zijn het alleen de bloemen en de planten die in de lente gewoon opnieuw beginnen, alsof er niets gebeurd is? En wat als je dood gaat? Ik ben alleen in staat enkele fragmenten te lezen van je verleden om je te groeten en te bewaren. Iemand kent het hele verhaal. De zin van het verhaal.

De families DE PREZ, VAN KERKHOVE, DE TANDT en PAELEMAN,

zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449