

Zalig zij die in de Heer sterven.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# CYRIEL DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw

## Celina JOORIS

geboren te St Maria-Lierde de 14 December 1886,  
en aldaar godvruchtig overleden de 12 Juni 1954,  
versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder  
de H. Kerk.

Al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en  
dit is de overwinning die zegepraalt over de wereld:  
Ons Geloof! (1 Jo V, 4)

Het was de sterkte van zijn Geloof dat deze brave  
man geholpen heeft de lasten en moeilijkheden van  
het leven te boven te komen, hem de kracht heeft  
gegeven de lange en zware lijdensdagen en -nachten  
te dragen. Zo is zijn geloof vooral in zijn stervensuur  
zijn sterkte en troost geweest, want hij kon betrouw-  
vol opzien naar de Vader in de Hemel. Waarlijk het  
is echte troost in het uur van de dood, te weten dat  
men altijd ernstig getracht heeft zijn plichten tegen-  
over God te kwijten en dat men in de huiskring het  
schone voorbeeld kan nalaten van een echt christelijk  
leven, van voortdurende werkzaamheid en volkomen  
rechtschapenheid.

Duurbare echtgenote en geliefde kinderen, de Heer  
heeft een einde gesteld aan mijn lijden. Zijn II. Naam  
zij gezegend. U dank ik om de geduldige zorgen en  
liefdevolle toewijding. Dat God het u lone. Laat mijn  
aandenken voortleven vooral in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d.a.)

Druk. Leon Jooris-Brewaays Statiestraat, 15 Zottegem



Mevrouw Cyriel DE PREZ, geboren Celina JOORIS,  
Mijnheer en Mevrouw Valère DE PREZ-BETTESONNE en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Hilaire DE PREZ-HAEGEMAN en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw André VAN LIEFDE-DE PREZ en kind,  
De familiën DE PREZ - FELIERS - JOORIS en SCHOUTETENS

danken U van harte voor Uw wel-  
willende deelneming en gebeden.