

Ten paradijze geleiden U de engelen.



TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

Daniël D E P R E Z

geboren te Elst op 11 juni 1918 en na een langdurige ziekte overleden in het hospitaal te Oudenaarde op 12 maart 1972, tijdig bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

Hij ging voorbij zonder veel grootdoenerij, maar onwrikbaar trouw aan het geloof.

Dankbaar voor de gave van het leven, deed hij wat hij kon, dankbaar ook tegenover hen, die hem dienst bewezen.

In moeilijke omstandigheden trok hij moeizaam ter kerk om de zondagsmis bij te wonen : een moedig voorbeeld voor zovelen die gezond en sterk zijn en toch niet komen. Zij alleen tenslotte zijn moedig in het leven, die bereid zijn te sterven.

Bewust van zijn toestand, heeft hij kalm, in volle berusting en edelmoedige overgave zijn ziel aan God gegeven.

Heer, reken mij ten goede wat ik met een goed hart, welwillend voor anderen heb gedaan.

Geachte familieleden, hartelijk dank voor

uw welwillende toewijding en begrijpende liefde. God sterke er U om.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil de vier akten bidden.

De families DEPREZ, GABRIELS, FONTEYNE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel