

Gelukkig de mens, die leeft gelijk hij
wenst te sterven.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA DE PREZ

Echtgenote van Mijnheer

René Van Den Berge,

geboren te St. Maria-Lierde, de 26 Mei 1885, en
schielijk overleden te St. Martens-Lierde,
de 17 Mei 1950.

—
Broos en vergankelijk is 's mensen leven.
Aan niemand heeft God bekend gemaakt
wanneer zijn uur zal slaan ; eens te meer is
het woord vervuld : " De dood komt als
die niet wordt verwacht ! „

Gedurende haar ziekte was zij geduldig
en vol overgeving aan de H. Wil van God.

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen
en familieleden, hebt dank voor de goede
zorgen waarmede gij mij hebt omringd, dat
de Heer u vergelde. Gedenkt mij steeds in
uw gebeden, dat is het waarmede gij mij nu
meest helpen kunt.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige
rust. 7 j. en 7 m. 40 d.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen

De familiën DE PREZ, VAN DEN BERGE,
DE BLANDER, DE VOS, GAUBLomme,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.