

Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't harte slaan :
* 't Is d'Heer van Hierboven
Die 't zo geweld heeft en gedaan. »! G. G.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Hector-Albert DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw

Georgine PIETERS

geboren te Elst, de 3 Februari 1914 en onvoorziens
overleden te Straatsburg (Frankrijk), de 29 October 1954,
gezalfd met de H. Olie.

Hij was Oudstrijder van de 2^e Wereldoorlog 1940-45.

Wie is niet aan de grond genageld bij het vernemen van het zo plotse als onvoorziene overlijden van deze geliefde echtgenoot en beminde vader, van deze nog zo jonge man, die opgeruimd, gedienschtig en toegewijd met al de vezels van zijn wezen wroette en zwoegde om zijn jong gezin een schone toekomst te bezorgen! Wie is niet met deernis vervuld bij de verwoestende slag in dit opkomend gezin? Wat een ramp!

O Heer, deze zware onverwachte slag, kan ons niet gevoeliger treffen; ons dierbaarste bezit werd ons in een oogwenk ontrukkt; wij kunnen niet scherper getroffen worden. Gij alleen, o God, weet hoe diep en hoe teer deze echtgenoot en vader werd bemind. Gij alleen ook weet hoe schrijnend de pijn van zulk een afscheid schreit en snerpt door ons hart. Maar voor U die meester zijt van leven en dood, buigen wij het hoofd: Gij zijt de Heer, wij betrouwen op Uw Voorzienigheid omdat wij weten dat Gij ook zalving brengt en de harten troost als zij getroffen worden. Aanvaard onze pijnen als offers en gebeden.

Die geliefde overledene was een man die in eenvoud en goedheid door het leven is gegaan; een van dezen die zonder gerucht of lawaai de plicht van elke dag volbrengen en die hun handen weten te vouwen tot het gebed boven een leven van zware en onverdroten arbeid, een die het

geloof dat hij van huize uit had meegekregen van brave ouders in zijn ziel had bewaard en daarvan getuigenis gaf.

Dierbare Echtgenote, evenals bij O. L. Vrouwken, de Moeder van Smarten, is mijn afsterven voor U een zwaard van droefheid dat uw hart doorboort! Och welk een pijnlijk offer is het ook voor mij U te moeten verlaten zonder U weer te zien. Doch laten we samen de bittere kelk van het lijden tot de droesem uitdrinken. O. L. Heer zal onze droefheid in vreugde veranderen, wanneer we elkaar zullen weerzien in de Hemel. Draag intussen veel zorg voor ons geliefd zoonkje, breng het op in deugd en eer, voor O. L. Heer.

Dierbare familieleden, beste schoonouders, brave broeders en zusters allemaal, weest gij nu de steun en de troost van mijn goede vrouw en lief zoonkje. Vaart allen wel. Bidt intussen veel voor mij en offert voor mijn ziele-rust.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Mevrouw Hector DE PREZ, geboren Georgine PIETERS;

Mijnheer Romain DE PREZ;

De familiën DE PREZ, VAN DER SNICKT, PIETERS,
DESLOOVER;

BEDANKEN.

Vandendriessche, Opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbr.,