

Mijn uur is gekomen. Vader, in Uw handel be-
veel ik mijn geest.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

IRMA DE PREZ

echtgenote van de Heer
JOZEF ROELAND

geboren te St.-Martens-Lierde, de 30 juni 1907 en
godvruchtig overleden in het Universitair Hospi-
taal Brugman te Brussel, de 2 februari 1977, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families ROELAND, DE PREZ, LANGBEEN
en VAN WYMEERSCH,**

diep getroffen door uw blijken van kristelijk
medeleven, danken U van harte.

Druk. DE VOS, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Liefste echtgenote, Gij blijft voor mij, voor Uw
kinderen en kleinkinderen het licht van ons leven,
de kracht van ons geloof ; een wezen vol goed-
heid, geduld en offervaardigheid.

Zijn wij bedroefd U te moeten verliezen, wij
mogen, Goddank, ons nog méér verheugen zulk
een echtgenote en moeder gehad te hebben. Uw
leven van opoffering en verdraagzaamheid, uw
rotsvast geloof dat al het aangename in uw
leven een gave was van de Heer, maar evengoed
de beproevingen die Gij zonder klacht aanvaardde,
dat alles heeft van U een beeld geboetseerd dat
wij alleen als in een dankbaar gebed kunnen
benaderen... « Dat de engelen U naar het para-
dijs geleiden en weze voortaan Uw plaats in
Gods vrede en in Zijn Eeuwige vreugde. »

Mijn duurzame echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, ik begrijp uw droefheid, want een moe-
der sterft altijd te vroeg. Dat mijn voorspraak
bij de Heer U een troost en een steun zij. Ver-
geet mij niet in uw gebeden, vooral tijdens de
Zondagmis.

Vaartwel, familieleden, vrienden en kennissen,
ook tot U mag ik nog een « dank U » zeggen
voor uw genegenheid. Tot weerziens op de plaats
onzer eeuwige eindbestemming in Gods Eeuwig
Vaderhuis.