

*Heer, geeft in uw goedheid,
rust en vrede aan*

DE HEER

Julien De Prez

echtgenoot van Mevrouw
Mariette VAN DER ZWALMEN

*geboren te Steenhuize, de 1 december
1928 en overleden na een smartelijk
ongeval te Brakel-Opbrakel, de 1 april
1972, voorzien van de H. Sakramenten
der stervenden « in extremis ».*

De families DE PREZ,
VAN DER ZWALMEN,
DE TURCK, DE VOS.

danken U innig voor uw blijken
van deelneming en gebeden.



Verschrikkelijk was de slag die ons kwam treffen. Op enkele minuten tijd werd een gans gezin uiteengerukt. De dood kwam onvoorzien; bij het ontluiken van een nieuwe lente sloeg ze ontzettend raak toe; twee mensenlevens werden in één slag verwoest.

God, zwaar is de slag, onherstelbaar het verlies. Reken de grote liefde en on-



*Heer, geeft in uw goedhe'd,
rust en vrede aan*

MEVROUW

Mariette Van Der Zwalmen

echtgenote van de Heer
Julien DE PREZ

*geboren te St. Maria Oudenhove, de 18
oktober 1928 en overleden na een smartelijk
ongeval te Brakel-Opbrakel, de 1
april 1972, voorzien van de H. Sakramen-
ten der stervenden « in extremis ».*

De families VAN DER ZWALMEN,
DE PREZ, DE VOS,
DE TURCK.

danken U innig voor uw blijken
van deelneming en gebeden.



verdrotten zorgen van onze lieve ouders ten goede aan. Til hen beiden op in uw hemelse vreugde. Wees onze sterkte in de zware beproeving.

In deze paasweek hangt een sluier van tranen over onze ogen maar wij troosten ons bij de gedachte, dat, zo het scheiden pijnlijk valt op aarde, het weerzien in de hemel des te blijer zal zijn.