

*Heer Jezus naar wie zouden wij gaan ?  
Gij hebt woorden van eeuwig leven.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Lucette DE PREZ**

**echtgenote van de Heer  
Ludwig PANNEKOEKE**

geboren te Zottegem op 19 september 1955  
en overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 7 maart 1999,  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

---

De families

DE PREZ - ROMEYNS  
PANNEKOEKE - VAN PETEGEM  
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op donderdag 29 april 1999 om 18.45 uur in  
de parochiekerk te Sint-Maria-Oudenhove.

Terwijl in de natuur alles stilaan weer tot leven komt is Lucette onverwachts van ons heengegaan. De vlug opgeroepen dokter, een overbrenging naar het ziekenhuis konden haar niet meer helpen. Heel zachtjes is ze naar de Heer toegegaan.

Een zware beproeving voor haar echtgenoot, voor haar kinderen, voor de familie en voor de hele vriendenkring.

Een goede zorgzame vrouw heeft ons verlaten. De mooie herinneringen aan haar blijven ons nabij: haar zorg voor haar gezin, de vriendschappelijke omgang met de familie en de vrienden, de ontelbare vele breiwerken die door haar vlugge vingers gingen. Zoveel mooie momenten blijven in onze gedachten.

In onze diepe droefheid om dit heengaan van Lucette bidden wij in groot vertrouwen:

Goede Vader in de hemel, Gij houdt van alle mensen ook van Lucette.

Wij begrijpen het lijden en de beproevingen van deze wereld niet.

In ons verdriet vragen wij U:  
neem de overledene op in uw Koninkrijk waar geen zorg en pijn meer zijn. Dit vragen wij door de verrezen Heer Jezus Christus, uw Zoon Amen.

Lieve echtgenoot, mijn lieve kinderen Cindy en Tim, veel te vroeg heb ik u verlaten. Steun elkaar en blijf elkaar gaarne zien.

Beste familie, dank voor alles, voor de vele mooie momenten en voor de steun als het eens moeilijker was.

Gij allen die mij lief waren bid voor mij  
Heilige Maria, moeder Gods  
bid voor ons, arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.

*Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.*