



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Ludwig DE PREZ

° Opbrakel 7 februari 1961

+ Ophasselt 12 maart 1994

De familie dankt U voor uw medeleven.

Namis: zaterdag 16 april '94 om 9 uur.

Drukk. H. Maginet - 09/360.74.96
Rouwl. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50.10.59

*het leven is te kort
als je sterft op drieëndertig
midden op de straat
in het holst van de nacht*

*terwijl je kinderen dromen
- zacht als een zucht -
ben jij vermoeid van toekomst
van een leven nog te gaan*

*bewaar de herinneringen
wel en wee van al mijn dagen
de dode verwachtingen
van wat ik had kunnen zijn*

*Yannick en Phedra
al wat ik ben geweest
wat ik niet meer kan
en wat ik zeggen wil*

*ik ben niet vergeten
mijn liefde is eeuwig*

