

De dood der rechtvaardigen is de overgang naar de eeuwige zaligheid.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Marguerite DE PREZ

Echtgenote van

Mijnheer Raymond DE BACKER

geboren te Elst, de 24 oktober 1912 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde, de 5 maart 1961, voorzien van al de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het uur der beproeving is voor ons geslagen. O Heer, we wenen niet omdat we haar lot bij God te betreuren achten, maar wel omdat ze van ons werd weggerukt, zij die ons zo dierbaar was.

God beminnend en bemind van de mensen, heeft zij onder ons geleefd als een toonbeeld van huiselijke deugd. Ze was nederig, eenvoudig en gedienschtig voor iedereen. Begaaft met vijft en toewijding heeft zij voor niets anders gezorgd dan voor het geluk van anderen.

O Maria, goede Moeder, haar steun in het leven en de hoop van haar zaligheid, open haar de poort des hemels, opdat Gods woorden voor haar bewaarheid worden: «Welaan dan goede en getrouwe dienaar, ga binnen in de vreugde des Heren».

Dierbare Echtgenoot en Familie, te vroeg en onverwachts worden wij van elkander gescheiden, doch Gods H. Wil zij gezegend. Beweent mijne dood, maar weest niet ontroostbaar. Dank om uwe liefde en genegenheid maar laat mij voortaan op uw gebed vertrouwen.

R. I. P.

Drukkerij G. De Bleeckere-De Cubber - Edelare

Mijnheer Raymond De Backer,

haar echtgenoot;

Mijnheer Victor De Backer,

haar schoonvader;

De Familien De Prez, De Backer, Van der Snickt en De Lange,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.