

" Goede moeders sterven niet ! ..



Gedenk met ons in vroom gebed en goede herinnering de gunst die de Heer ons schonk te hebben gekend als moeder, grootmoeder, familielid en medemens mevrouw

Maria Magdalena Marguerite DE PREZ

weduwe van **RENE DE COCK**

Gepensioneerde

Geboren te Sint Maria-Lierde op 8 juni 1906 en onverwacht ontslapen in de Heer te Sint Martens-Lierde op 25 maart 1978, gezalfd met de H. Olie in extremis.

De mens 'n weet vandage niet
Wat morgen hem zal brengen
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen. (Guido Gezelle)

Geboren in een familie waar geloof en hoop, beproeving en offer, moed en liefde, vastberadenheid en plicht vertrouwde begrippen waren, heeft zij zich in noeste, nooit aflatende arbeid, haar gehele leven lang ingezet voor haar kinderen, haar zieke man, haar oude tante...

Ook in dit uur van beproeving, Heer, danken wij U, al was het maar omdat haar nabijheid, haar attenties en haar liefde ons voor altijd

hebben gemerkt : haar leven was tegelijk eenvoud en schoonheid gedragen en gestuwd door die éne hoofdgedachte : voor anderen ; haar dienende offervaardigheid was één wegschenken, niet alleen van wat ze bezat, maar veel meer nog van wat ze was...

Erkentelijk om haar grenzeloze toewijding, haar blijte waardering voor ieder van ons, de zelfverloochening en de goedheid waarvan wij zovele jaren genoten hebben, is het ons een troost, Heer, te weten dat haar naam in Uw hand geschreven staat...

Moeder uw onverwacht heengaan op paasavond heeft ons diep geschokt, doch, gesterkt door de hoop dat ook Gij zult herrijzen in Christus en vervuld van dankbaarheid, ruilen wij uw verwoude plaats aan de haard voor een blijvende ereplaats in ons hart.

Beste kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn vreugde en mijn trots, hebt dank voor uw genegenheid en uw liefde. Ik heb mijn leven lang voor u geleefd en gebeden ; ik blijf dit doen tot wij mekaar terugvinden in de eeuwige vreugde van het Vaderhuis.

De families DE PREZ, DE COCK,
VANDENBERGHE, en GHIJS,

gesterkt en getroost door uw blijken van genegenheid, uw medevoelen en uw gebed, danken u oprecht.

Drukkerij De Vos-François, Overboelare