

Mijn taak is af, mijn werk is volbracht,  
ik zal met blij verlangen.  
mijn loon van God ontvangen.



**BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**MELANIE DEPREZ**

weduwe van de Heer

Remi Spitaels

geboren te Everbeek op 5 maart 1886 en  
er zacht in de Heer ontslapen op 4 november 1971  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Voor hen die niet geloven is de dood zonder  
hoop: zij betekent het einde van het leven, de te-  
rugkeer tot het niet. Maar voor de gelovige is de  
dood slechts schijn: niets meer dan een slaap. De  
doden zijn "ontslapen" zegt Sint Paulus, En van  
het meisje van Jairus zegt de Heer: "ze is niet  
dood, ze slaapt."

Deze vrome moeder heeft haar taak volbracht  
Een goede echtgenote en zorgzame moeder heeft  
ons verlaten. Zij is heengegaan zoals ze geleefd  
heeft: in stilte. Al slapende is ze ontslapen.

De menselijke beloning op aarde is voor iede-  
re mens wel een schone oude dag te mogen heb-  
ben, midden kinderen die van hem houden. Deze  
beloning heeft Melanie ontvangen. Maar alleen  
God beloont voor eeuwig. En dat loon verhop  
wij omwille van haar toegewijd leven en de ver-  
lossende dood van onze Heer Jezus, die wij nu  
gezamenlijk gedenken.

Ik dank God, ik dank mijn kinderen, ik dank  
allen die mij goed hebben gedaan.

De families DEPREZ, SPITAEELS, DE  
STERCKE en MARREZ  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

.....  
Druk. Vw A. Modde