

« Niemand leeft voor zichzelf alleen,
Niemand sterft voor zichzelf alleen ».

(Rom. 14-7)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Omer D E P R E Z

Oorlogsinvalid 1914-1918

Ridder der Orde Leopold met palm (1915)

Oorlogskruis - met vergulde leeuw

Officier in de orde van Leopold II met
zwaarden

Kruis van officier in de Kroonorde met
zwaarden

Kruis van officier in de Leopoldsorde met
zwaarden

Kruis van Commandeur in de orde van
Leopold II met zwaarden

Kruis van Commandeur in de Kroonorde met
zwaarden en verscheidene andere.

Weduwnaar van Maria-Ludovica BAUWENS,

geboren te St.-Martens-Lierde op 10 oktober 1888. Hij is zachtjes in de Heer ontslapen op 4 januari 1976 in de kliniek van de Eerwaarde Zusters van Barmhartigheid te Nukerke.

Hij ontving de ziekenzalving en de pauselijke zegen.

Rijzig van gestalte, overtuigend in zijn woord en beslist in zijn daden, voor de zijnen bezorgd en dankbaar tevens, liefdevol en genegen, tegenover God diepgelovig, eerbiedig en betrouwvol, ziedaar het beeld van Omer dat zijn kinderen en kleinkinderen levenslang kunnen meedragen.

Wat hij nog verrichtte in zijn oude dag was hem ingegeven door zorg voor de toekomst van zijn naastbestaanden, door zijn

overtuiging dat ook voor hem eens het sterfensuur zou aanbreken. Daarom was zijn leven op God gericht, veel meer dan hij uiterlijk liet vermoeden. De eerste grote wereldramp die hij als soldaat meemaakte heeft een stempel op zijn leven gedrukt. Hij vertelde wel gaarne over zijn daden uit die tijd maar beklemtoonde steeds weer het zinloze en het wrede van zulk een volkerenmoord.

Vader, gij zijt nu van ons heengegaan. Dankbaar denken wij terug aan wat gij ons meegegeven hebt aan levenswaarden, aan datgene wat gij voor ons betekend hebt. Als wijzelf een gezin hadden, leefde gij zo sterk met ons mee, werden uw kleinkinderen u zo dierbaar, dat gij hen steeds volgde in hun leven, en dat zij wisten in u iemand te vinden bij wie ze altijd welkom waren. Even gaan onze gedachten terug naar moeder, en om wat gij beiden voor ons geweest zijt bidden we weliswaar bedroefd, maar toch vol dank : « Heer onze God, vandaag denken wij dankbaar terug aan ons vader en onze moeder. Hun leven onder ons was een teken van uw liefde. Wij blijven geloven dat hun dood niet het einde was maar wel een nieuw begin in de vreugde van Uw koninkrijk, waar ook wij naar verlangen dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

Leon en Denise DE TEMMERMAN-DE PREZ
en kinderen,

Achiel en Josepha DE PREZ-VAN BREMPT
en kinderen,

De families DE PREZ, BAUWENS,
VAN WIJMEERSCH, DE COCK,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel