

In het kruis ligt de zaligheid.



BID VOOR DE ZIEL

van
MEVROUW

PALMYRE DEPREZ

Weduwe van wijlen Mijnheer
Cyriel VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Everbeek de 26 februari 1882
en in de Heer ontslapen te Roborst
op 8 augustus 1959.

Geheiligd door de Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van: Confrerie van de H. Barbara
en andere godvruchtige genootschappen.

De grootste weldaad, die God ons geven kan, is
een goede en dóórbrave moeder.

Zó was onze moeder: diep-gelovig, godvruchtig en
voorbeeldig; begaan met de zorg en goede opvoe-
ding van haar kinderen; steeds werkzaam en ijverig in
een stijl eenvoudig en huiselijk leven.

Wanneer de ziekte haar dwong alle werk te staken,
bleef ze bezorgd en bekommerd met het wel en wee
van al haar geliefden.

Het grootste offer dat God haar vroeg, was het
vroegtijdig heengaan van haar geliefde dochter, die
gans haar leven in dienst had gesteld van de Kerk en
de Katholieke Actie.

Grootmoedig heeft zij dat offer gebracht, maar heeft
niet nagelaten haar sterke gezondheid te ondermij-
nen.

Moge de goede God haar thans de beloning geven
van haar schoon en verdienstelijk leven!

Duurbare Kinderen: mijn heengaan bedroeft u zeer,

doch troost u bij de gedachte, dat wij elkaar zullen
wederzien in de hemel.

Hebt dank voor uw oprechte genegenheid en liefde-
volle zorgen. Houdt mijn gedachtenis in ere en bidt
voor mij.

Bemide Familieleeden en Vrienden: ook U bedank ik
voor uw medehulp en vriendschap en betrouw op uw
blijvende hulp van uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De familiën **VAN DEN BOSSCHE, DEPREZ,**
VAN WYMERSCH en **VAN HELLEPUTTE**

bedanken U voor de bliken van deelne-
ming welke U hen betoond hebt in hun
diepe rouw.