

De dood is de verlossing van vele ellenden.  
zij is een schat voor die wel geleefd heeft.



## Bid voor de Ziel

van Mijnheer

## REMI DE PREZ

geboren te Oprakel de 18 Februari 1883 en  
er godvruchtig overleden de 14 November 1952.

Lid van de Confrerie van het H. Hart,  
Jubilaris van het Franciscus-Xaverius-genootschap  
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden



Droevige dagen en nachten heeft hij geteld. Smarten en kwellingen overvielen hem maar in zijn lijden was hij verduddig en onderworpen aan Gods H Wil Zo maakte hij zijn lijden vruchtbaar en verdienstelijk voor den Hemel. De dood was voor hem de verlossing van vele ellenden.

Wat is de dood der rechtvaardigen. De rust, de beloning onzer beproeving, de prijs en de kroon van ons streven.

Gelukkig is de mens die de weg der bozen niet is ingegaan, maar in het volbrengen van Gods wet al zijn welbehagen heeft gesteld. Hij zal welvaren in zijn uiterste en gezegend in den dag van zijn dood. (Ps. I Eccl. J 137)

Wat is de wereld voor den mens, tenzij een tranendal, waar wij eens doortrekken naar een beter vaderland.

Voor hogere zaken zijn wij geschapen. Het aardse kan ons hart niet bevredigen alleen het eeuwige kan ons voldoen.

Beminde Familieleden, ik dank U voor al uw zorgen en uwe lasten, God moge het U vergelden. In afwachting van een gelukkig wederzien, blijft mijn ziel indachtig in uw goede werken en gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.  
(300 dagen aflaat)



De Familie DE PREZ ;

danken U voor uw bliken  
van deelneming en uw gebeden.