

†

Vreugdevol en dankbaar aandenken aan

## **RENE DEPREZ**

**echtgenoot van Lea LAMBERT**

geboren te Harelbeke op 13 maart 1902,  
overgegaan naar de Vader op 28 september 1977.

---

Vader, ik kan het me nog niet voorstellen dat je d'er niet meer bent. Zovele mensen en dingen dragen nog je stempel... het Leven zelf draagt je stempel... zelfs van je sterven heb je iets enigszins gemaakt.

Als oudste zoon van een groot gezin was je inzet voor je broers en zusters onverdeeld. Allen waren bij je welkom met blijde of triestige tijdingen. Je was een bron van eenheid in de grote familie; jong en oud kwamen graag naar nonkel René. Je was een harde werker, voor je familie, voor je gezin; altijd bezig, alsof het een plezier was. Voor de klanten van de melkerij of voor de landbouwers, het was niet rap te veel.

Recht was recht en je was niet van je stuk te brengen. Je had veel tijd om na te denken, leunend op je spade in de hof, keuvelend met de burens. Levenswijsheid is eruit gegroeid.

Meer dan 26 jaar was je een goede echtgenoot voor ons moeder en je had interesse voor al wat wij, je kinderen, aan 't doen waren. Je volgde met interesse mijn eerste missionaire stappen op de Filippijnen en je laatste briefke wenste me nog veel moed. Je toonde altijd belangstelling in het werk en de hobbys van Jozef en Johanna. Kortom, je had de toewijding en de strengheid van een vader en terzelfdertijd de zachtheid van een grootvader.

Velen hebben van jou geleerd gedurende je leven; je hebt ons nog meest verwonderd door ons te leren hoe in vrede te sterven. Verzoend met het leven en alles wat het heeft meegebracht, evenzeer was je verzoend met de dood en de beloofde toekomst. Traag maar zeker ging je beseffen waar je aan toe waart en met een scherp realisme stelde je alle bezoekers voor het onafwendbare. Geen spoor van angst, geen onnodig geklaag. Vol gelovig vertrouwen ben je zelf je laatste reis gaan voorbereiden. Je hebt nog aan Jan en alleman gedacht... zelfs de overschot van je tabak moest goed verdeeld worden. Waardig heb je de laatste weken je lijden gedragen.

Moeder gaat het hard hebben nu je d'er niet meer bent maar we weten en geloven dat je bij ons blijft omdat je duidelijk het leven van Jezus heb willen leven. We zullen moedig zijn, zoals je het ons zelf gevraagd hebt.

We danken je nogmaals voor je schoon leven als echtgenoot, vader, broer, nonkel, buur en vriend. Bernard, moeder, Jozef en Johanna.

---

De families danken U voor Uw gebed  
en gewaardeerd medeleven.

Begrav. Gebr. Vergote

druk. Verriest, Moen