

Hoe troostvol is het te sterven als men christelijk heeft geleefd.

Dit weze een vroom aandenken aan  
MEVROUW

## **SIDONIE DE PREZ**

echtgenote van de Heer

### **Felicien De Cock**

geboren te Sint Maria-Lierde, de 1 maart 1892 en godvruchtig overleden te Nukerke de 24 januari 1972. Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---



Uw deelneming in het verlies van de dierbare afgestorvene schonk ons veel troost, en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene.

Wij danken U daarvoor.

De families **DE PREZ, DE COCK, FELIERS**  
en **SPITAEELS**.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Een schone ziel is naar haar Schepper teruggekeerd. Zij heeft onder ons geleefd als een engel van vrede en van goedheid, groot in haar eenvoudig geloof, sterk in haar trouwe liefde en stipt in het volbrengen van haar christelijke plichten.

Volkomen onderworpen aan de Wil van God aanvaardde zij haar lijden en beproeving met gelatenheid en liefde. Ten paradijze geleiden haar de engelen waar zij het eeuwig loon mag ontvangen voor al het goede dat zij hier heeft gedaan.

Dierbare echtgenoot, beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank U voor uw genegenheid en zorg aan mijn ziekbed. Gij hebt al gedaan wat u mogelijk was om te helpen. Ik reken nu op uw gebeden opdat ik zo gauw mogelijk uw voorspreekster mag zijn bij de Heer.

't Is altijd te vroeg als een moeder haar huiskring verlaat. Maar over de dood heen blijven wij, met elkaar verbonden in de hoop op een eeuwig samenzijn bij God, ons aller Vader.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.