

Op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Theodual DE PREZ

Burgerlijk oorlogsinvalidé 1914-1918  
Gemeenteraadslid

echtgenoot van Mevrouw

Marie DE WOLF

geboren te Michelbeke de 3 Oktober 1893 en aldaar  
godvruchtig overleden de 23 Januari 1951

versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven slechts een droom... alles is ijdelheid, behalve God dienen en Hem beminnen...

Gelijk het goud door het vuur, zo is de duurzame overledene beproefd geworden door het lijden : jaren lang heeft hij in stilte de ziekte gedragen - wij hebben rondom ons gezocht, en niemand kon ons hulp geven - Alleen in het licht van het geloof krijgt het leven, met zijn kruisen, betekenis en waarde : gelukkig de mens die dit geloof bezit, er naar leeft, en tevens in de beproeving de hand van God erkent en aanvaardt. Gesterkt en getroost door Gods genademiddelen is hij in de armen van dit geloof rustig de eeuwigheid ingegaan. -

Maria, Gij waart mijn toevlucht in mijn ellende, Gij zijt de hoop mijner zaligheid.

Beminde echtgenote, ik dank u voor uw zorgen en genegenheid. - God lone er U voor. - Geliefde kinderen, weest de troost en de hulp van Uwe moeder - bewaart het aandenken van uw vader in uw hart en bidt voor mij. Dierbare familie, blijft mij indachtig in uw vurige gebeden. Tot weerziens in de Hemel.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

H. Sebastiaan, bid voor mij.



Mevrouw Theodual DE PREZ, geboren Marie DE WOLF :

Mijnheer en Mevrouw Lucien VAN DER BRACHT-DE PREZ ;

Mijnheer en Mevrouw Denis DE PESSEMER-DE PREZ en dochtertje Josiane ;

Mejuffer Elise DE PREZ ;

Mejuffer Antoinette DE PREZ ;

De familiën DE PREZ, DE WOLF, FONTEYNE & TAILDEMAN

gevoelig aan Uwe blijken van deelneming

BEDANKEN

Ujjg, Mw. De Vreeschouwer L. Michelbeke