

" Ik zag geen lente meer
mijn harte was bezwaard.
Nu ga ik naar de Heer.
Dit is mijn hemelvaart "



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

VALERE DE PREZ

echtgenoot van **ELZA VAN DAMME**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 21 mei 1912
en godvruchtig overleden in familiekring
op 1 februari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.
Krijgsgevangene.

De dood van vader Valère is niet gemakkelijk te aanvaarden. Hij was een sterke man met een hart waarin er plannen leefden voor honderd jaar. Alle werkkraacht en dienstvaardigheid was gericht op zijn gezin, zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was voor hen iemand die voor alles een oplossing had, en met hart en ziel om hen begaan was.

Een grote liefde heeft zijn leven getekend. Met zijn goede hart en zijn sterke handen heeft hij geleefd en gewerkt voor zijn gezin. Met een warme glimlach sloeg hij zich door vele moeilijkheden. Maar in zijn leven kwam het kruis van ziekte en lijden dat hij vele jaren moedig heeft gedragen.

Met de werkelijkheid van kwaad en lijden, weet de mens geen raad: zij zouden er niet

mogen zijn, en met gans onze menselijkheid verzetten wij ons er tegen. Wij vragen waarom hij of zij het hebben verdiend en vinden er geen antwoord op. Maar God zegt ons: ook in het kwaad, ook in het lijden, in radeloosheid of dood, laat ik u niet los.

Al ervaren we zijn heengaan als een diepe pijn, wij zijn vader dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Wij willen ons geloof en vertrouwen uitdrukken, dat dit leven in Gods hand is. Er zal niets van zijn leven verloren gaan.

Mijn lieve echtgenote, wij waren altijd bij elkaar. Het was soms lastig te moeten leven in ziekte en lijden. Gelukkig waren wij samen om er het beste van te maken. Samen met de kinderen hebt gij mijn lijden dragelijk gemaakt. Ondanks mijn ziek-zijn mocht ik veilig blijven wonen in de geborgenheid van ons huis. Dat was voor mij een grote troost en sterkte.

En gij, mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, weet dat het leven soms moeilijk kan zijn, maar dat wij ondanks alles, er iets goeds kunnen van maken. Heb dank voor uw nooit aflatende zorg en genegenheid aan mij betoond. Blijf nu verder zorgen voor moeder.

God zegene en beware u.

**De families DE PREZ, VAN DAMME,
VAN STRIJTHEM en VAN RO,**

danken U voor de blijken van christelijk
medeleven en voor uw gelovig gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Rouwcenter Funeralia, Noordlaan 81, 9630 Zwalm