

*"Een voetje, dat niet stappen kan
een handje dat niet vatten kan
is dit door God vergeten ?
Waarom dan toch dit vreemde zijn
wij kunnen het niet meten
wij tellen andere waarden toch
in ons verwaande weten
misschien is deze hese kreet
meer waard dan al ons praten
en leeft dit kind en zijn wij
dood, door onze God verlaten."*

Jo Van De Wetering.

†

Aandenken aan

Veerle

dochter van Etienne DE PREZ (+) en
Marie-Christine VAN DAELE
zus van Sabrien

Geboren te Zottegem op 2 juni 1975
en aan onze liefde ontnomen in het
U.Z. te Gent op 19 april 1995,
gesterkt door het ziekensacrament.

Liefste kind.

Jouw leven was niet eenvoudig,
je was zo hulpeloos, zo kwetsbaar.

De tijd leerde ons jouw taal,
je warme glimlach als je je goed voelde,
een lach die ons zo vertederde.

Je kon zo intens genieten van een streling,
een lied, het stilletjes zitten op papa's schoot.
Ja, dan was je echt gelukkig.

Soms zagen we de pijn op je gezichtje,
we voelden ons zo machteloos.

Je kon het leven op aarde niet meer aan
daarom ben je naar je papa gegaan.

We baden zo vaak om je genezing.
Wij vragen sterke vleugels om het gemis
te kunnen dragen.

Mijn kind, we voelden ons zo verbonden.
Je blijft ons liefste Veerleken.

De families DE PREZ - VAN DAELE
danken U voor uw medeleven bij dit
droevig afscheid van Veerle.