

Zalig de dooden die in den Heer sterven.



† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

VITAL DE PREZ

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE LABEEU

Geboren te ELST den 31 Mei 1862 en aldaar god-
vruchtig overleden den 12 Mei 1948.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Bond der Xaverianen en der
Confrerie van 't Allerheiligste Sacrament.



De rechtvaardige hij ook sterft, maar hij vreest de
dood niet, hij sterft gerust omdat hij weet dat de dood
een einde stelt aan het vergankelijke van het leven
en een begin is van een beter leven. H. Ben.

Hij was een zeer vroom en kristelijk man, kweet
zich trouw van zijne plichten en was van iedereen
bemind, hij is beproefd geweest door langdurige kwel-
lingen, maar dat lijden met geduld onderstaan,
wordt bekroond in den hemel.

Hij aanvaardde met liefde al wat hem overkwam
in zijn gezegenden ouderdom, hij behield de verdul-
digheid op den dag van ellende. Eccl. II

Beminde Echtgenote, Zoon en Zuster, ik sterf zeer
gerust en gelukkig, Bloedverwanten en Vrienden
gedenkt u mijner in uwe gebeden, wij zullen onze
vriendschap wedervinden in den hemel waar zij niet
meer zal verbroken worden

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht. I 100 d.afl.

R.

I

P.



Om Uw vrome gebeden tot
Zielערust van den dierbaren
overledene danken U van
harte :

De Familie DE PREZ ;

De Familie LABEEU.



Drukwerken Van Nedervelde, Elst