

Gelukkig de dienaar die de Heer bij zijn komst  
wakend vindt. Luk. XII



Tot vrome nagedachtenis van

Mevrouw

## Clarisse DE PRIESTER

geboren te Schorisse op 29 december 1917 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 22 juni 1995,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Zij heeft veel geleden, doch met geduld de beproe-  
ving gedragen ... het vuur beproeft het goud, maar 's  
mensen deugd wordt in tegenspoed beproefd, wordt de  
ziele gelouterd. Beter is 't op aarde zijn Vagevuur te  
doen, dan hiernaamaals. Hoe zullen wij later de  
kruiskens zegenen, die wij op aarde mochten dragen.

Dierbare broer, zuster, schoonbroers, schoonzuster,  
neven en nichten, veel last heb ik U veroorzaakt ; ik  
dank U om uw geduldige bereidwilligheid. Nochtans ik  
sterf gelukkig omdat ik sterf in Gods liefde die ik  
steeds in mijn leven alleen gezocht heb. Wij zijn allen  
kristenen en ons heilig geloof dat wij na God van onze  
ouders hebben meegekregen, belooft ons een blij weer-  
zien in de hemel. Wij geloven en hopen. Wij bidden  
voor elkaar.

Jezus, Maria, Jozef.

(7. afl.)

Roger en Gerardine WALLEMACQ(†)-DE PRIESTER(†),  
kinderen en kleinkinderen,  
Laurent en Madeleine ODEVAERT-DE PRIESTER(†),  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
Jean en Marcella MULLER-DE PRIESTER,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
Roger en Josée DE PRIESTER-BRUYNEL,  
kinderen en kleinkinderen,

*haar broer, zuster, schoonbroers,  
schoonzuster, neven en nichten;*

De families DE PRIESTER en POT,

*zeer gevoelig aan de blijken  
van deelneming hun betoond  
bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene, bieden  
U hun oprechte dank aan.*

Rouwdienst Devos. Ronse.