

Heb begrip Heer, voor onze droefheid en onze vele vragen, en geef ons de tijd om dit verlies te verwerken.

†

TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

GERARDINA DE PRIESTER

echtgenote van de Heer

ROGER WALLEMACQ

Lid van de Bond der Gepensioneerden van Schorisse

geboren te Schorisse op 7 augustus 1907 en
godvruchtig overleden te Ronse op 22 maart 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

—
Allen zijn wij geschapen voor de eeuwigheid. En allen hebben wij ons eigen lot in handen : van ons aards bestaan hangt alles af. Eens komt het oordeel en de onverbiddelijke uitspraak !

Heer, die uit liefde voor ons allen, en tot ons eeuwig heil, uw Zoon Jezus-Christus aan de wereld hebt gegeven, wij rekenen op uwe oneindige barmhartigheid. Wij vragen U : herhaal vandaag voor onze dierbare overledene de woorden die Gij in het Heilig Evangelie tot onze troost hebt gesproken :

« Kom, gezegende van mijn Vader, neem bezit van het rijk dat voor U is bereid van de grondvesting der wereld af : wat gij aan de minste van de mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan ». (Mt. 25). —
« Wie Mij belijdt voor de mensen, zal ook Ik voor mijn Vader belijden Die in de hemelen is ». (Mt. 10).

Dierbare echtgenoot, de beproeving valt voor U dubbel zwaar, omdat alles liet voorzien dat ik wel dra, genezen, weer thuis zou zijn. God roept mij onverwacht naar het Eeuwig Tehuis waar Hij ons allen verwacht. Ik dank U voor alles.

Aan U, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden die mijn vreugde waart, durf ik vragen : blijft voor mij bidden. Zorgt goed voor uw vader en grootvader, weest voor hem een blijvende troost door uwe hartelijke genegenheid. Tot later in de hemel !

Heer Roger WALLEMACQ,

Hr en Mw Gerard WALLEMACQ-VANDEN BOSSCHE,

Mejuffer Carine WALLEMACQ,

Mejuffer Ann WALLEMACQ,

De families DE PRIESTER, POT, WALLEMACQ en
PAEME,

danken om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.

—
Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse