

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA DE PRYCK

echtgenote van

Mijnheer LEON DE LATTE

geboren te St. Maria-Lierde, den 7 December 1924,
en er godvruchtig overleden, den 9 Maart 1948,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

In het midden mijner dagen ga ik tot de poorten des grafs. Mijne dagen zijn vergaan als rook, en gelijk de pas ontloken bloem wordt ik onder de voeten getrapt. Ps. 38.

O dood ! hoe wijs zijn uwe lessen ; gelukkig die ze aanhoren en volgen.

Van haar kinsbeen af werd zij opgevoed in de vrees des Heren. O, nog zo jong werd ze getroffen door een kwaal, en zag ze langzaam de dood naderen. Gelaten verdroeg ze alles, gans onderworpen aan de H. Wil van God.

Teergeliefde ouders, dank voor uwe goede zorgen. Draag zorg voor ons teergeliefd kind en leert het voor moeder te bidden. Tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.

De familiën DE LATTE,
DE PRYCK,
MALFROID,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.