

Het is zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.
H. Alph



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Eugenie DE PRIJCK

Echtgenote van
Mijnheer Theodoor Van Cauwenberghe

Geboren te Michelbeke, de 7 Mei 1871 en
aldaar godvruchtig overleden, de 16 Maart 1948,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Van hare jeugd af groeide zij op, in de vrees
des Heren. Als echtgenote was zij de vreugde,
de troost en de steun van haar man.

Als christen moeder offerde zij zich gans op
voor het geluk van hare kinderen. Allen die God
haar had geschonken waren het voorwerp van
hare tederste bezorgdheid om hun geestelijk
en tijdelijk welzijn.

Zij leed met degenen, die in droefheid waren
en was medelijdend met de armen.

O Heer, gij hadt ons een onwaardeerbaar
goede moeder geschonken, wij danken er U om.
Nu roept gij ze tot U : Uw aanbidder wil
geschiede. H. Luc.

Troost u, beminde Echtgenoot en gij allen
die mij duurbaar zijt, ik verlaat een dal van
tranen voor het verblijf der gelukzaligen.

H. Cath.

Duurbare Kinderen, bewaart in uw hart de
zoete gedachtenis aan uw Moeder, weest mij in-
dachtig in uwe gebeden. Ik blijf u in de hemel
beminnen, zoals ik u op aarde lief had.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn
toevlucht. (300. d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

haar echtgenoot;

Mijnheer Theodoor VAN CAUWENBERGHE,

Mijnheer en Mevrouw Emmiel VAN CAUWENBERGHE-ROSIER,

Mejuffre Marie VAN CAUWENBERGHE,

Mijnheer Hubert VAN CAUWENBERGHE,

Mijnheer en Mevrouw Guido VAN CAUWENBERGHE-VERLINDEN, haar
kinderen;

Mijnheer Frans VAN CAUWENBERGHE,

haar kleinkind;

De Familiën DE PRIJCK, CROQUET, VAN CAUWENBERGHE, MARROYEN

bedanken U voor de blijken van deelneming, hun betoond
bij het afsterven van

MEVROUW

Eugenie DE PRIJCK

Uitgeverij Van der Bracht. Michelbeke.